

De zeuvenden Himmel

Tekst & muziek: M. Cortenbach

't Is de zeuvenden Himmel hier
Worrik lekker m'n fisje vier
Dus vuroit en d'r tiggengan
Umdè-j-'t naw wir los mag gôn
'Kennie zonder de carnaval
Ginnen dag, mar dè wissik al!
Dus geniet ik 'r dubbel van
Zoas allein in ons Helmond kan!

't Ging nie dur, ik keek op m'n neus
Mar ge snapt, we haan wainig keus
Afstand haawe moes wel
Zelfs d'n optocht kwam in de knel
Alles lag innins op z'n kont
Zelfs de Kei kwam stil oit de grond
Man, wa geniet ik 'r van
As 't strakke wir allemoal kan!

Di joar goa-j-ik lekker op pad!
Maar wa fijn! Gewoon in de stad
Toch, wa-j-ik dan nie snap:
Weelde dan gezellig op stap
Mi-j-un pilske koomd'r nie dur
Want 'r hèngt 'n bord an de deur:
'Allinnig welkom mi prik'...
Mar van prik krieg ik altijd d'n hik!